



Column Stadstuin Harlingen. In deze column informeren we u over de ontwikkeling van de Stadstuin Harlingen. Een stadstuin voor en door Harlingers. De column verschijnt één keer in de maand en wordt geschreven door de Túnfrou.

Harlingen... mien stadsje en mien tuuntsje.....Welkom

Oogsten op het Oogstfeest

Het was een drukke maand voor de bezige bijen in de Stadstuin Harlingen. In augustus en september waren er Yogasessies van Sanchari in de buitenlucht en was er een poëzie middag/avond met de dichtersclub uit Harlingen en omstreken. Ontroerende gedichten door de dichters zelf voorgedragen en met daar doorheen gevlochten de verhalen over hoe en waar het gedicht tot stand kwam. Zoals de titel van dit stukje al zegt, we zijn flink aan het oogsten in de tuin. Niet alleen groente en fruit voor het oogstfeest maar ook culturele en sportieve activiteiten op en rond ons plein de Brink. We oogsten ook bezoekers.

Zaterdag 14 september was het Uitfestival in Harlingen en hebben wij de Stadstuin laten zien aan stadsgenoten op dit evenement. Bij het museum het Hannemahuis kregen we een mooi plekje voor de deur en konden we Harlingers vertellen over onze Stadstuin. Dat leverde gezellige gesprekken op. In de tuin was de verhalenverteller Andrea Harmes en zowel kind als volwassene hingen aan haar lippen. Verhalen die kwamen uit een slak op haar rug en wie wil nu niet weten hoe je een akelige reus op de knieën krijgt. Gelukkig had ze een andere slak dan die we in de Stadstuin veelvuldig tegenkomen.

De volgende dag konden we ons opmaken voor ons tweede oogstfeest. Het was prachtig zonnig weer en om 14.00 uur stroomden gelijk de eerste bezoekers binnen die ons hadden gevonden in de agenda van deze krant of op Harlingen Boeit. Reuzefijn dat Harlingers komen om in de tuin te kijken en verrast werden door wat we allemaal gedaan hebben onder leiding van onze coördinator Nora Hougee. Stadsgenoten fietsen langs de tuin en vragen zich af wat er te doen is als er fietsen staan en de vlag wappert. Want weet u...dan zijn er vrijwilligers aan het werk en ook dan kunt u gerust komen kijken.

Bezoekers van ons Oogstfeest kwamen o.a. voor onze biologische groenten en fruit. Op de Brink waren er allerlei activiteiten voor kind en volwassene. Er werd gekleed, geverfd, er was een soepje met tuingroenten en -kruiden en een lekkere pannenkoek. Maar wat het leukste was dat de bezoekers lekker in de tuin gingen wandelen, even zaten op een bankje met een kopje koffie, want dat is ook de bedoeling. De tuin is er immers voor u.

Open dag op zaterdag 21 september

De Stadstuin Harlingen aan de Kimswerderweg heeft 21 september een open dag. U kunt de tuin inlopen en eens lekker rondkijken. Er zijn vrijwilligers voor een rondleiding en om uw vragen te beantwoorden.

Bezoekers beleven plezier aan onze tuin en daar zijn we trots op. We delen de tuin graag met u.

Zoals al eerder benoemd zoeken we nog steeds vrijwilligers om wekelijks een paar uurtjes te komen tuinieren. Er zijn ook nog kleine perceeltjes (gratis) beschikbaar voor moestuiniers. Mocht u geïnteresseerd zijn kom dan naar onze open dag en vraag om informatie. U bent van harte welkom.

Agenda

13 oktober is het Pompoenfeest in de Stadstuin. Let op de agenda van deze krant en dan informeren we u een week voor de tijd over het programma.

Wij verwelkomen nog steeds groene donaties of tuinmaterialen dus als u iets wilt schenken aan de Stadstuin uit uw eigen tuin neem dan contact op met onze coördinator Nora Hougee; mail: info@stadstuin.nl